

Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού

Η Καθαρή Φωνή της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Επανεένωσης

2013



Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Οικονομία της

Πραξούλας Αντωνιάδου Κυριακού
Προέδρου των Ενωμένων Δημοκρατών και

Υποψηφίας Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στις αποφράδες αυτές μέρες έγκρισης νομοσχεδίων στην Βουλή με τα οποία **καταδικάζονται οι Κύπριοι πολίτες σε φτώχεια για τα επόμενα 20 χρόνια**, έχω υποχρέωση ως υπεύθυνη πολιτικός που κατέρχεται Υποψήφια στις επερχόμενες Προεδρικές εκλογές να ενημερώσω για τον τρόπο που η καταδίκη των Κυπρίων σε φτώχεια μπορεί να αποφευχθεί.

Εδώ και τρία χρόνια, οι Ενωμένοι Δημοκράτες προειδοποιούσαμε για την μεγάλη έκθεση των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελληνική Οικονομία. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που δόθηκε στις 17 Μαρτίου 2011 για την οικονομία, όπως και σε άρθρο που δημοσίευσα την ίδια μέρα με τίτλο “Ευθύνες νομισματικής πολιτικής στην Κύπρο” προειδοποιούσα για το κακό που ερχόταν. Κανείς όμως δεν ήθελε να ακούσει και ήρθε η καταστροφή. Για αυτό καλούμε αυτή την ύστατη ώρα τον κόσμο να στηρίξει τώρα τις σημερινές μας εισηγήσεις για αποφυγή της καταδίκης των Κυπρίων πολιτών σε φτώχεια και για γρήγορη έξοδο από τα χάλια στα οποία ο παλαιοκομματισμός και οι ηγέτες του παρελθόντος μας έχουν οδηγήσει.

Υπάρχει αυτή τη μαύρη ώρα του μνημονίου τρόπος να μειωθεί το βάρος αποπληρωμής από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους και τους οικογενειάρχες ιδιοκτήτες γης, με την διαβεβαίωση προς την Τρόικα ότι μπορούν όλα τα καθαρά έσοδα από την έναρξη εργασιών εξόρυξης στο τεμάχιο 12 να διοχετεύονται στην αποπληρωμή του δανείου- παρά να φυλάσσονται στα χέρια των ολίγων αυτοδιοριζόμενων διαχειριστών- και ότι θα βάλουμε επιτέλους μπροστά τις εργασίες εξόρυξης στο τεμάχιο 12 για να μπορέσουν να δημιουργηθούν έγκαιρα εισοδήματα που να μπορεί να λάβει υπόψη η Τρόικα ως κύριο μέρος της αποπληρωμής.

Προς αυτή την κατεύθυνση δεσμεύομαι να επαναδιαπραγματευτώ το μνημόνιο εφόσον μου δοθεί εντολή από στους Κύπριους πολίτες.

Η άρνηση των κυβερνώντων αλλά και της αντιπολίτευσης να δεχθούν εποπτεία της διαχείρισης των δισεκατομμυρίων που θα αρχίσουν να ρέουν σε λίγα χρόνια από το τεμάχιο 12 δημιουργεί ερωτηματικά, ιδιαίτερα που αυτή η άρνηση στην αποδοχή εποπτείας οδηγεί στην μεταφορά όλου του βάρους αποπληρωμής στους ώμους των απλών και αθώων πολιτών.

Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού

Η Καθαρή Φωνή της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Επανεένωσης

2013



Μια περσινή ιστορία που επεξηγεί το σήμερα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2012 είχα στο γραφείο μου συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ. Συζητούσαμε τον όρο που έθετε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να δανειοδοτήσει την ΑΗΚ για την ολοκλήρωση των εργασιών στις μονάδες 4 και 5 που είχαν καταστραφεί. Η ΕΤΕ έθετε ως όρο τη δέσμευση της ΑΗΚ ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο (αντί πετρέλαιο) στην ηλεκτροπαραγωγή από το 2015.

Ενημέρωσα τότε την Διεύθυνση της ΑΗΚ ότι η εταιρεία Noble μας είχε υποβάλει χρονοδιάγραμμα έναρξης εργασιών στο τεμάχιο 12, βάσει του οποίου θα μπορούσαν να αρχίσουν εργασίες εξόρυξης τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο την έλευση του δικού μας φυσικού αερίου στην Κύπρο μέχρι το 2016. Ερώτησα ως εκ τούτου τον κύριο Θράσου και τον κύριο Στυλιανού αν θεωρούσαν σκόπιμο να προχωρήσουμε σε διαδικασίες για εισαγωγή φυσικού αερίου από άλλες χώρες για να ικανοποιήσουμε το χρονικό ορόσημο του 2015 που έθετε η ΕΤΕ, ή αν θα ήταν καλύτερα να εξηγήσει η Υπουργός στην ΕΤΕ ότι το Κυπριακό αέριο θα μπορούσε να έρθει στην Κύπρο μέχρι το 2016, και να ζητηθεί από την ΕΤΕ η παραχώρηση ενός μόνο έτους παράτασης της προθεσμίας, για να εξοικονομηθούν όλα εκείνα τα λεφτά που τώρα θα ξοδευτούν για την εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου.

Ο κύριος Θράσου απάντησε ότι ήταν σίγουρα προτιμότερο να ζητήσουμε ένα χρόνο παράταση από την ΕΤΕ. Καθορίστηκε ακολούθως η ημερομηνία και ώρα συνάντησης της Υπουργού με την αποστολή της ΕΤΕ που θα επισκεπτόταν λίγες μέρες αργότερα την Κύπρο.

Στις 9 Μαρτίου 2012, την ημέρα δηλαδή της προγραμματισμένης συνάντησης με την ΕΤΕ, προηγήθηκε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, από την οποία ζήτησα άδεια να φύγω γρηγορότερα για να προλάβω την συνάντηση με την αποστολή της ΕΤΕ.

Τότε αποκρίθηκε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Καζαμίας, ο οποίος μου είπε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να φύγω γιατί είχε συναντήσει την αποστολή της ΕΤΕ ο ίδιος προηγουμένως.

Ήταν ένα παράξενο σχόλιο, τη σημασία του οποίου αντιλήφθηκα μόλις πήγα πίσω στο Υπουργείο και δέχτηκα στο γραφείο μου την αντιπροσωπεία της ΕΤΕ και τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ. Προτού καλά καλά αρχίσουμε, μου ανακοινώθηκε ότι λίγο προηγουμένως η ΑΗΚ υπέγραψε με την ΕΤΕ τη συμφωνία για το δάνειο, αναλαμβάνοντας την δέσμευση της χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή από το 2015. Έμεινα πραγματικά άναυδη σε βαθμό που ρώτησα πως μπορούσαν να υπογράψουν χωρίς να ενημερώσουν προηγουμένως την αρμόδια Υπουργό και αφού είχαμε συμφωνήσει ότι η αρμόδια Υπουργός Εμπορίου θα διαπραγματεύετο με την ΕΤΕ την ημερομηνία. Απάντησαν ότι είχαν την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού

Η Καθαρή Φωνή της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Επανάωσης

2013



Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύτηκε σε κάτι που δεν μπορούσε να υλοποιήσει. Η κατοπινότερη δε έναρξη διαδικασιών για εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου υποβάλλει τον τόπο σε αχρείαστα έξοδα, αφού υπήρχε η δυνατότητα παραγωγής του δικού μας αερίου από το 2016, κάτι στο οποίο η ΕΤΕ θα έδειχνε σίγουρα κατανόηση. Ούτως ή άλλως είναι φανερό ότι οι διαδικασίες για την εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν πριν το 2015.

Λίγες μέρες μετά εκδιώχθηκα από το Υπουργείο.

Και δημιουργούνται εδώ πολλά ερωτήματα.

-Γιατί δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που μας έδωσε η Noble για έναρξη εργασιών στο τεμάχιο 12 από τον Γενάρη του 2013 και έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο το 2016.

-Γιατί δεν δόθηκε η ευκαιρία στη αρμόδια Υπουργό να διαπραγματευτεί με την ΕΤΕ για παράταση κατά ενός μόνο έτους του ορόσημου για χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.

-Γιατί η εμφανής προτίμηση στην εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου, με όλα τα έξοδα που αυτό συνεπάγεται, ιδιαίτερα στην υποδομή, όταν θα μπορούσαμε να επενδύσουμε κατευθείαν στην παραγωγή του δικού μας φυσικού αερίου?

-Και πως εκ των υστέρων θυμήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ να εισηγηθεί προχθές στον κύριο Λιλλήκα την αξιοποίηση του δικού μας φυσικού αερίου από την ΑΗΚ, όταν αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος της αρμοδίου Υπουργού τον Φεβράρη του 2012, τον οποίο οι ίδιοι υπέσκαψαν υπογράφοντας με την ΕΤΕ το αντίθετο?

-Όλο αυτό το μπάχαλο στο οποίο ενεπλάκη η ΑΗΚ πίσω από την πλάτη της αρμοδίου Υπουργού, καθώς και οι μετέπειτα εξελίξεις, υποδεικνύουν δυστυχώς κάποιους από τους λόγους γιατί, με την ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Συλικιώτη, ανεβλήθη το χρονοδιάγραμμα έναρξης εργασιών στο τεμάχιο 12 και άρχισαν οι διαδικασίες για την αχρείαστη εισαγωγή ξένου φυσικού αερίου, με τη συνεπακόλουθη σπατάλη πολύτιμων πόρων σε ώρα κρίσης.

-Είναι αυτά που έχει υπόψη της η Κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση όταν τονίζουν με στόμφο ότι δεν θα δεχτούν έλεγχο από κανένα στα του φυσικού αερίου?

-Και με πόση ελαφρότητα συνείδησης επιλέγουν να φορτώσουν στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, στους ανέργους και στους μικροϊδιοκτήτες όλο το βάρος της αποπληρωμής του δανείου από την Τρόικα, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν την αδιαφάνεια στους χειρισμούς του φυσικού αερίου?

Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού

Η Καθαρή Φωνή της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Επανάστασης

2013



-Διότι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι μικροϊδιοκτήτες, αυτοί δηλαδή που θα κληθούν να αποπληρώσουν το δάνειο από την Τρόικα δεν φταίνε καθόλου για το ξεπούλημα που έγινε στο Τραπεζικό τομέα. Και αν ο Θεός και η φύση μας έδωσαν υποθαλάσσιο θησαυρό για ώρα ανάγκης αυτός ανήκει σε όλους τους Κύπριους πολίτες και όχι μόνο στην ολιγαρχία, είτε αυτή ονομάζεται κυβέρνηση ή αντιπολίτευση, είτε αγέρωχοι υποψήφιοι.

Και τους πολίτες πρέπει να τους προβληματίσει ακόμα κάτι σοβαρό το οποίο σερβίρεται ως δεδομένο.

-Στη βάση ποιας μελέτης βιωσιμότητας έχει αποφασισθεί ότι συμφέρει στην Κύπρο η ανέγερση ενός χερσαίου τερματικού υγροποίησης στο Βασιλικό?

-Γιατί χερσαίο τερματικό και όχι πλωτό?

Ιδιαίτερα σε ένα μικρό νησί όπως είναι η Κύπρος, όπου ο τουρισμός είναι ο κύριος αιμοδότης της οικονομίας και όπου χρειάζεται να έχουμε ζωτικό τουριστικό χώρο και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον?

-Γιατί ένα μεγάλο χερσαίο και όχι δύο μικρότερα, ένα στο Βασιλικό και ένα στην Πάφο που το έχει ζητήσει και το τοπικό Επιμελητήριο? Ούτως ώστε να υπάρχει διασπορά τόσο της ανάπτυξης όσο και του κινδύνου?

-Η πρόταση για ένα αγωγό προς την Ελλάδα που αποσκοπεί? Στην αντικατάσταση του τερματικού ή θα είναι επιπρόσθετος?

-Σημειωτέον ότι κάθε ένα από αυτά τα σενάρια προσεγγίζει προκαταρκτικά τα 10 δις σε κόστος κατασκευής.

-Και προς τι η βία για πόντιση καλωδίων ηλεκτρισμού μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και Κύπρου και Ισραήλ, όταν έχουμε αναβάλει την έναρξη εργασιών εξόρυξης?

Και εξακολουθεί μήπως κανένας να θέτει ως πιθανότητα, για την οποία θα αγωνιστεί, την επανάσταση της πατρίδας μας? Διότι τότε θα δημιουργηθούν και άλλες τεχνικές επιλογές η διαδρομές που θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν. Εκτός και αν η λύση του Κυπριακού και η Επανάσταση της Κύπρου έγινε και αυτή όμηρος των υπολογισμών για τα μεγαλεπήβολα έργα που κάποιοι αποφάσισαν χωρίς τεchnοοικονομικές μελέτες να προωθήσουν.

Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η διεξαγωγή μελετών βιωσιμότητας για κάθε εναλλακτικό σενάριο και να συγκριθούν τα αποτελέσματα των διαφόρων σεναρίων μεταξύ τους.

Γιατί αν έχουν ξεπουληθεί τα δισεκατομμύρια των καταθέσεων που είχε ο κόσμος στις τράπεζες, δεν αντέχουμε να διασκορπίσουμε αβασάνιστα και τον υποθαλάσσιο φυσικό μας πλούτο.

Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού

Η Καθαρή Φωνή της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Επανάστασης

2013



Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας

Αφόρητη θα είναι και η φορολογία που επέμεναν οι κυβερνώντες με τη σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης να φορτώσουν στους οικογενειάρχες ιδιοκτήτες γης. Γιατί οι οικογενειάρχες δεν έχουν εισοδήματα από την κατοικία στην οποία ζουν, ούτε από εκείνο το κληρονομικό οικόπεδο που φυλάνε για τα παιδιά τους. Θα κληθούν όμως να πληρώσουν ψηλούς φόρους σε ώρα που μπορεί να χάνουν και τη δουλειά τους. Αυτό θα οδηγήσει στο ξεπούλημα της οικογενειακής περιουσίας στο πραγματικά μεγάλο κεφάλαιο και θα οδηγήσει σε μια ακόμη τραγική ανακατανομή πλούτου στο τόπο μας.

Οι Ενωμένοι Δημοκράτες έχουν από καιρό εισηγηθεί τη μείωση παρά την αύξηση των φορολογιών επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα του κεφαλαιουχικού φόρου επί των αγοραπωλησιών. Αυτό θα δώσει θετικό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να διαθέσουν τις περιουσίες τους για σκοπούς ανάπτυξης, θα αυξηθούν οι αγοραπωλησίες –προς όφελος και όχι προς ζημιά των ιδιοκτητών- και θα αυξηθεί και η βάση επί της οποίας θα φορολογεί το κράτος, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα και περισσότερα φορολογικά έσοδα για το κράτος.

Συνάντηση με Διοικητή

Είχαμε την ευκαιρία πριν λίγες μέρες να συναντηθούμε με τον νέο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κύριο Πανίκο Δημητριάδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα μας. Κατά την συνάντηση τύχαμε πληρέστερης ενημέρωσης για τις πρόνοιες του μνημονίου όσο αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα και καταθέσαμε στον Διοικητή τις δικές μας εισηγήσεις για βελτίωση του μνημονίου και γρηγορότερη έξοδο από την οικονομική κρίση. Ενημερώσαμε τον Διοικητή για τις προειδοποιήσεις που εδώ και τρία χρόνια έδιναν οι Ενωμένοι Δημοκράτες για την άσοφη και ελλειμματική νομισματική και εποπτική πολιτική που ακολουθούσε ο πρώην Διοικητής (Ορφανίδης) και για την μεγάλη έκθεση των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα, που σημειωτέον ανερχόταν στις 14 Ιουνίου 2011 στα €44 δις, στη βάση μελέτης που παρέδωσαν οι Fitch στην κυβέρνηση.

Εκτιμούμε ότι ο νέος Διοικητής, κύριος Δημητριάδης, έχει πλήρη αντίληψη της κατάστασης και κινείται με τρόπο που θα οδηγήσει στην μόνιμη εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των Κυπριακών Τραπεζών.

Το γεγονός όμως παραμένει ότι ένα καταρχήν δάνειο ύψους €17,5δις πρέπει να αποπληρωθεί από τον απλό πολίτη, όταν αυτό το ποσό αντανακλά όλο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας.

Στο βαθμό δε που ευσταθούν οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα ότι μπορεί να αποδοθούν ευθύνες για το ξεπούλημα στον Τραπεζικό τομέα είναι ακόμα πιο σημαντικό να δημιουργηθούν και οι μηχανισμοί ελέγχου και απόδοσης ευθυνών αναφορικά και με την διαχείριση του φυσικού αερίου, προτού ζήσουμε ξεπούλημα και του φυσικού μας πλούτου.

Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού

Η Καθαρή Φωνή της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Επανεένωσης

2013



Όσο αφορά την ουσία της νομισματικής πολιτικής, εισήγησή μας είναι ότι στο βαθμό που θα εξασφαλιστούν δάνεια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πρέπει να τεθούν κριτήρια για τους τρόπους που θα επενδύσουν οι τράπεζες αυτά τα λεφτά.

Και επιτέλους πρέπει να μειωθεί σε Ευρωπαϊκά επίπεδα το καταστροφικό ποσοστό ρευστότητας του 20 % που δεν επιτρέπει στις τράπεζες να χρηματοδοτούν επαρκώς τους Κύπριους επιχειρηματίες και τις ωθεί να τοποθετούν αλλού μεγάλο ποσοστό των καταθέσεων, όπως έγινε στην περίπτωση των επενδύσεων στα Ελληνικά ομόλογα.

Η Κύπρος δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά μπροστά σε τέτοια οικονομική καταστροφή. Ο απλός πολίτης δεν έχει καμμία ευθύνη για το κακό που τον βρήκε και πρέπει να απαιτήσει την εισαγωγή μηχανισμών αποτροπής ακόμα ενός μεγάλου ξεπουλήματος στον τομέα του φυσικού αερίου, που παραμένει η μόνη μας ελπίδα.

Δεσμεύομαι, εφόσον μου δοθεί εντολή από στους Κύπριους πολίτες, να επαναδιαπραγματευτώ το μνημόνιο, με τρόπο που να μειωθεί το βάρος αποπληρωμής από τους ώμους των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων και των οικογενειάρχων ιδιοκτητών γης, με την αξιοποίηση προς όφελος όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας -και όχι μόνο της ολιγαρχίας- του φυσικού πλούτου της χώρας, στα πλαίσια αυστηρού εποπτικού ελέγχου και διαφανών διαδικασιών, όπως ούτως ή άλλως έπραξα και κατά την καθοριστική υπηρεσία μου στο Υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου.

7 Δεκεμβρίου 2012