

Χρειαζόμαστε νέα κοινωνική πολιτική

Η οικονομική κρίση, η λιτότητα, το μνημόνιο, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, οι όροι απασχόλησης, η αύξηση της φτώχειας μαζί με την εξαθλίωση του μεγαλύτερου τμήματος του λαού, κατεδάφισαν το κοινωνικό κράτος που είχαμε.

Σήμερα επιβάλλεται η επάνδρωση ενός νέου κοινωνικού κράτους και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής.

Για να έχουμε σωστή κοινωνική πολιτική απαιτούνται πόροι που να προέρχονται από μια ορθή οικονομική μελέτη και ανάπτυξη καθώς από πόρους της εισφοροδιαφυγής, της διαπλοκής, διαφθοράς, σπατάλης δημόσιου χρήματος, σπατάλης διπλών και τρίτων συντάξεων, διαχείρισης του δημόσιου χρήματος κλπ.

Για την πραγμάτωση των αναφερόμενων απαιτείται η συναίνεση όλων των πολιτικών και κοινωνικών ομάδων, τάξεων και παραγωγής που αποτελούν το βασικό πυλώνα για να ασκηθεί μια κοινωνική πολιτική και για να υπάρξει μια ανθρώπινη κοινωνία η οποία να μη παραβιάζεται από την εγκληματική συμπεριφορά, φτώχεια και των παραβιάσεων των κανόνων δικαίου.

Με αυτό τον τρόπο θα κτίσουμε δικαιότερο κοινωνικό κράτος και θα έχουμε εγγυημένο εισόδημα, ΓΕΣΥ, παιδεία, ανθρώπινες συντάξεις, φροντίδα και περίθαλψη για όσους την έχουν ανάγκη χωρίς να καταβαραθρώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, απασχόληση για όλους και διασφάλιση των στοιχειωδών που έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποι μας για επιβίωση.

Πρέπει εδώ να γίνει μια μικρή παρένθεση παρότι που καταβάλλονται αξιοπρεπείς προσπάθειες για πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης εδώ στο νησί μας εντούτοις υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες που τους παρέχεται από το τμήμα παροχής βοηθημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επίδομα φροντίδας 30 ευρώ τον μήνα που εάν το συγκρίνεις με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν αυτά τα άτομα (οικιακή βοηθό, ιατρική περίθαλψη, φάρμακα, έξοδα σπιτιού, ατομικά έξοδα κλπ.) είναι με λίγα λόγια επίδομα ζητιανιάς και κοροϊδίας.

Τα έξοδα αυτών των ατόμων τα αναλαμβάνουν οι οικείοι τους με χίλιες δυο στερήσεις και εάν δεν υπάρχουν και αυτοί, οι αναφερόμενοι συνάνθρωποι μας θα ξεψυχούσαν στο κρεβάτι του πόνου από τις ατομικές τους ακαθαρσίες.

Όλοι έχουμε δικαίωμα αξιοπρέπειας και για πιο ανθρώπινη κοινωνία, δικαίωμα εργασίας, κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής θαλπωρής.

Γι' αυτό το κράτος θα πρέπει να δώσει περισσότερη προσοχή και να γίνει πιο ανθρώπινο και να δείξει πραγματική αλληλεγγύη και κατανόηση μακριά από γραφειοκρατικά και νομικά τερτίπια.

Η εξαθλίωση και περιφρόνηση βρίσκεται στη γειτονιά μας και δεν πρέπει να παραμένουμε αδιάφοροι μπροστά στα καυτά προβλήματα της καθημερινότητας γιατί θα κτυπήσει και την πόρτα μας.

Χωρίς το πραγματικό ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο μας δεν έχουμε μέλλον και ούτε προοπτική σεβασμού και ανάπτυξης για το νησί μας.

Χαράλαμπος Μερακλής
22423856 / 99668553
4-5/8/2016